

**XIII. ULUSAL PSİKOLOJİ
KONGRESİ**
**“Toplumsal Barış: Dün, Bugün
ve Yarın”**
8 Eylül 2004

Onüçüncü Ulusal Psikoloji Kongresi, bu yıl 8-11 Eylül tarihlerinde, Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türk Psikologlar Derneği ve Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Kongre'nin bu yılki teması “Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın”dı. Oldukça yüksek bir katılımın olduğu Kongre'nin açılış konuşmasını TPD İstanbul Şube Başkanı Ayla Dönmez yaptı. Aşağıda, Sayın Dönmez'in konuşma metnini okuyabilirsiniz.

*Psk. Dr. Ayla Dönmez**

Değerli Meslekdaşlarım, Sayın Konuklarımız,

Bugün XIII. Ulusal Psikoloji Kongresini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Öncelikle aramızda bulunan katılımcı konuklarımız... **Amerikan Psikologlar Birliği** 2004 Yılı Başkanı **Prof. Dr. Diane Halpern**, Uluslararası Kültürlerarası Psikoloji Birliği Başkanı **Prof. Dr. Peter Smith** ve **Prof. Dr. Kay Deaux**, Merk Friedman ve hepimize hoş geldiniz diyorum...

Bu kongre 135 bildiri, 77 poster, 18 özel etkinlik 26 panelle bizlere zengin bilimsel bir toplantı izleme olanağı hazırlamıştır. Bu çalışmaların bize sunulması için yoğun bir özveri ile çalışan **Düzenleme Kurulu'ndaki ve Bilimsel Kurul'daki meslekdaşlarımıza, her türlü olanağı hazırlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Türk Psikologlar Derneği ve şahsım adına teşekkür ediyorum.**

**Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı*

Dünya üzerinde psikoloji, akademik boyutta çalışmaya başladığından bu yana böylesi toplantıların getirdiği tartışmalarla güvenilir bir yolda yürümüştür. Bu bilimsel toplantılar her zaman hepimize rehber olmuş psikolojinin gelişmesine ışık tutmuş, yalnız olmadığımızı ve büyümekte olduğumuzu bize yaşatmış ve yaşatacaktır da. Bilimsel çalışmalarımız, psikoloji biliminin uygulayıcıları olan bizlere, kamusal alanda yasal statü getirmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Ama bu varoluş süreci oldukça sancılı olmaktadır. Pek çok ülkede psikolojinin benzer koşullarda geliştiğini biliyoruz.. Bazı ülkelerde bu süreç oldukça uzun sürmüştür. Hatta Danimarkalı meslekdaşlarımız bu sürecin güçlüğünü anlatırken “biz yasamızı yüz yılda aldık” derler. Bildiğiniz gibi biz de ülkemizde aynı güçlükleri yaşamaktayız. Bugünlerde Sağlık Bakanlığı **Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı Taslağı'nı Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezimize gönderip görüş istemiştir.**

İşte bu bilimsel toplantılar ülkemizde psikolojiyi ve psikoloji bilincini bu noktalara taşıdı. İnaniyorum ki, bu kongre sonunda çoğumuz, yeni çalışmalara doğru yol almamızı sağlayan katkılarla, buradan ayrılabiliriz...

Kongremizin ana temasının TOPLUMSAL BARIŞ olmasının ne kadar önemli ve doğru bir seçim olduğunu, tüm dünyada yaşanan son olaylar, bize bir kez daha göstermektedir..

Evet, dünyamızda toplumsal yaşam başladığından bu yana savaş ve barış kavramları hep bir arada anılmakta ve ne acıdır ki, bir arada yaşamakta.. BARIŞ İÇİN SAVAŞMAK... Biliyorum ki, bu anlayış ve tutumun ne kadar zavallı olduğunun altını hepimiz yadsıyarak çiziyoruz....

Geçen yüzyılın savaşlarla geçmesinin insanlığa ne acılar verdiği malum. Öyle ki, en ufak bir

terslik karşısında “işte, şimdi III. Dünya savaşı kopacak” söylemi günlük dilde yaygın hale gelmişti... Zaman zaman da ” III. Dünya Savaşı çıkar mı?, çıkarsa ne olur?” gibi söyleşiler yaşamımızda yerini almıştı. Bu yüzyılın barış yüz yılı olacağı beklentisi yükselmişti. Ama küreselleşme süreci içinde üçüncü dünya savaşları neredeyse sıklıkla yaşanır hale geldi. VIETNAM, İRAN, IRAK- FİLİSTİN, İSRAİL, BOSNA gibi ülkelerde yoğun yaşandı ve yaşanıyor.... Gün geçmiyor ki bir yerlerde terör olayları yaşanmasın....**NEWYORK'TA 11EYLÜL, İSTANBUL NEVE ŞALOM SİNAGOGU'NDA, İSTANBUL HSBC'DE, İSTANBUL İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA, MADRİD'DE, RUSYA'DA SON OLARAK DA OKULDA YAŞANANLAR...**

Tabii bu yaşananlar ekonomiyi etkilediği için yaygın bir şekilde iç ve dış göçü de beraberinde getiriyor..Acılar, mutsuzluklar bireysel ve toplumsal yaşamlarda yaşanan kaos hepimizi içine alıyor. . Giderek “**ŞİDDET KÜLTÜRÜ**” yaygınlaşıyor. Kitle iletişim araçları yoluyla da toplumların yapılanmasını değiştiriyor. Bu gelişme, beraberinde taşıdığı değerleri yaygınlaştırırken, çağımızın insanını da duyarsızlaşma yönünde önemli ölçülerde etkiliyor.... İşte, bizler çoğunlukla bu noktada, yaşananlar karşısında, insanlara destek olmak için devreye giriyoruz. Ancak hemen kendimize sormamız gerekiyor ki, bizler çalışmalarımızın **çoğunluğunu bu aşamada mı gerçekleştirilmeliyiz?**

Demokratik kültür, hümanist değerler insan ve toplum sağlığı için de önem taşımaktadır. Demokratik anlayış içinde, sevgi, hoşgörü, toplum-

sal dayanışma değerlerinin benimsenmesi ve yükseltilmesi ‘Toplumsal Barış’a giden en etkili yoldur.

Toplumsal barışı sağlamak için dünya üzerinde pek çok oluşum var. Çok çeşitli çalışmalar yapılmakta ama, TOPLUMSAL BARIŞ’a olan gereksinim hala varlığını sürdürmektedir.. Demek ki, savaşın da içinde olduğu “**ŞİDDET KÜLTÜRÜ**”NE karşı, ciddi çözümler geliştirmek sorumluluğu hepimize düşmektedir.

İşte bu noktada, konusu insan olan ve pek çok alanda çalışmalar yapabilen psikoloji biliminin uygulayıcıları olarak bizler neler yapmalıyız? İnsan olarak ve psikolog olarak bize düşen sorumluluğu nasıl taşıyacağımıza ve örgütleneceğimize bu kongrede karar vermek en önemli hedefimiz olmalı ki ana temamıza yakışır bir kongre gerçekleştirmiş olalım. ZATEN MESLEĞİMİZ gereği bizler de yaşama **Martin Luther King gibi bakmıyor muyuz: Birey kendi dar kişisel görüşlerinin içinde boğulmaktan kurtulup, onların üzerine çıktığı ve insanların tümünün sorunlarıyla ilgilenerek hale geldiği zaman yaşamaya başlar.**

Evet, BİZLER BU ÇAĞI YAŞARKEN: HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLMALIYIZ. ÖZGÜR GELİŞEN, ÜRETEN, ÇAĞDAŞ İNSAN VE TABİİ Kİ PSIKOLOG OLARAK GELECEĞE İZ BIRAKMALIYIZ...

Hepinize kongreye verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve tekrar hoş geldiniz diyerek, XIII. Kongre’nin başarılı geçmesini diliyorum.

Tüm konukları ve katılımcıları Türk Psikologlar Derneği ve kendi adıma saygı ile selamlıyorum....